

## **Han har skickats för att undanröja Min Kyrka och riva upp den i små bitar**

Fredag 8 mars 2013, Kl. 14:05

Min högt älskade dotter, Satan är rasande gentemot Min Kyrka på jorden och hans angrepp fortsätter att sprida sig innanför dess väggar.

Den listiga bedragaren, som har legat och väntat i kulisserna, tålmodigt, kommer snart deklarerera sitt styre över Mina stackars, intet ont anande heliga tjänare. Smärtan han tillfogar är för svår för Mig att bära, men ändå, kommer hans regeringstid att kulminera i den slutliga utrensningen av det onda inifrån kärnan av Min Kyrka.

Han har noggrant manipulerat sin position och snart kommer hans pompösa uppträdande att ses bland hans fantastiska hovstat. Hans stolthet, arrogans och självbesatthet kommer noggrant att vara dold för världen till en början. För omvärlden, kommer en lättnadens suck att höras allt eftersom trumpeter dånar ut för att meddela hans mandatperiod som ledare av Min Kyrka.

Min Kropp är Min Kyrka, men det kommer inte att vara till Mig, Jesus Kristus, han utlovar sin lojalitet åt, för han besitter inte någon kärlek till Mig. Hans lojalitet är till odjuret och som han kommer att skratta och fnysa åt mina heliga tjänare som kommer att stödja honom.

Den som vågar sitta i Mitt Tempel och som har sänts av den onde, kan inte tala sanning, ty han kommer inte ifrån Mig. Han har skickats för att undanröja Min Kyrka och riva upp den i små bitar innan han kommer spotta ut den från sin vidriga mun.

Min Kropp är Min Kyrka. Min Kyrka lever fortfarande, men endast de som säger sanningen och följer Guds Heliga Ord kan vara en del av Min Kyrka på jorden. Nu när den slutliga förolämpningen ska manifesteras emot Mig, Jesus Kristus, via Petrus Säte, kommer ni slutligen att förstå Sanningen.

Sanningens Bok förutsade till Daniel, att sluttiden, inte kommer att tas lättvindigt av medlemmar i Min

Kyrka, för dess innehåll kommer äckla Mina älskade heliga tjänare när de inser att Jag talar Sanning.

Den falske profeten - han som poserar som ledare för Min Kyrka - är redo att bära kläder som inte är ämnade för honom.

Han kommer vanhelga Min Heliga Nattvard och kommer att dela Min Kyrka på hälften och sedan på hälften igen.

Han kommer att göra ansträngningar för att avskeda de lojala anhängare av Min älskade Heliga Ställföreträdare Påven Benedictus XVI, utsedd av Mig.

Han kommer utrota alla som är lojala mot Min Undervisning och kasta dem till vargarna.

Hans handlingar kommer inte att omedelbart bli uppenbara, men snart kommer dessa tecken att ses, när han beslutar sig för att söka stöd hos inflytelserika världsledare och hos de på högt uppsatta platser.

När styggelsen slår rot blir förändringarna plötsliga. Tillkännagivanden från honom, att skapa en enad Katolsk Kyrka genom att föra samman alla trosuppfattningar och andra religioner kommer snart därefter.

Han kommer att leda fram den nya-världs religionen och kommer att regera över hedniska religioner. Han kommer att omfamna ateismen, som han kommer att säga är ihop kopplad genom sammanförande drag, i strävan efter så kallade mänskliga rättigheter. Alla synder i Guds Ögon, kommer att anses acceptabla av denna nya allomfattande-Kyrkan.

Den som vågar utmana honom kommer att sökas upp och straffas. De präster, biskopar och kardinaler som motsätter sig honom blir bannlysta och fråntas sina titlar. Andra kommer att bli mobbade och förföljda tillsammans med många präster som kommer att tvingas att gömma sig.

Till de, Mina stackars heliga tjänare som känner igen min röst nu, snälla hör Mig när jag når ut till dig för att ge dig tröst. Jag skulle aldrig be dig att förkasta Min Kyrka på jorden för det var Jag, din älskade

Frälsare, som skapade den. Jag erbjöd Min Kropp som Levande Offer för att rädda dig. Du har blivit tilldelad ansvaret att vittna för Min räkning för att rädda själar som du instruerar och vägleder.

Allt du kan göra är att lita på Mig och fortsätta att tjäna Mig. Vad du inte får göra är att acceptera någon lära som presenteras för dig och som du vet, ögonblickligen, inte är i enlighet med Min Undervisning. Du måste göra vad ditt hjärta säger till dig, men vet om detta.

Denna period kommer att orsaka er djupt smärta och den hemska sorg ni kommer att uppleva när ni ser hur Min Kyrka kommer att vanhelgas, kommer att lämna er gråtandes. Men ni måste känna igen lögnerna som skall presenteras för er, för vad de är - en skymf mot Min död på Korset.

Denna förstörelse, kan leda till kollaps i strukturen av Min Kyrka. De förändringar och anpassningar av byggnader tillsammans med det nya templet, skapad för den enade världsliga kyrkan, kommer att vara utformade och placerade i Rom.

Var säker på att, precis som Mitt Tempel vanhelgas, så kommer Jag, Jesus Kristus, Frälsaren för hela mänskligheten, att kasseras och kastas i rännstenen.

Er Jesus