

Du måste hålla ögonen öppna för vad som helst, som förolämpar Min Gudomlighet

Tisdag 26 mars 2013, Kl. 21:17

Min högt älskade dotter, detta Meddelande är till världen. Det är för Kristna i varje kategori, Judarna och alla de religioner som förkunnar Min Allsmäktige Fader, Gud den Allrahögste.

Detta meddelande är också för dem som inte tror på Gud Fader, eller Mig, Hans ende födde Son. Det är också för dem som inte kunde bry sig mindre om vilket liv som ligger framför dem och vars likgiltighet innebär att de inte kan acceptera Guds Existens.

Genom dessa Meddelandena blir ni varnade för faran till ert framtida liv och ert välbefinnande, så att Jag kan föra er alla in i det Nya Paradis som var skapat åt er, när Himlen och Jordan kommer att slås samman som en. Detta Rike är fullständigt och Grindarna kommer att vara öppna för var och en av er. Denna vackra Gåva, där ni kommer att bo i en perfekt kropp, ett perfekt sinne och en perfekt själ kommer från Gud den Allsmäktige, Som har skapat världen.

Tiden för er exil på jorden är nästan över. Inte längre kommer ni att uthärda smärtan från synden, vilket skapar förödelse i alla delar av världen. Hat, som hålls vid liv genom Satans angrepp i världen, kommer inte längre att existera. När hatet har bannlysts, kommer ondskan inte längre befläcka Guds perfekta Skapelse. Hans Planet, Hans Gåvor från Naturen, Hans Skydd och Hans Kärlek kommern förnyas för att ge er ett liv i evigheten, där ingen död är möjligt.

Livet på jorden, som det är nu, kommer aldrig att tillfredsställa er medan Satan regerar. Hans regeringstid är redan slut, men de han angriper kommer att fortsätta att sprida synden genom att suga åt sig de oskyldiga, och inte så oskyldiga, själar in i djupet av förtvivlan. Detta angrepp kommer att fortsätta tills så många själar som möjligt tas och presenteras för odjuret som kommer sluka dem.

Jag kommer snart, slutligen, som profeterat för andra gången, för att ge er den slutliga frälsningen och att presentera Nyckeln till Mitt Utlovade Kungarike. Mitt Rike kommer att stiga ned från skyarna för världen att se innan den slutliga basunen ljuder. När basunerna dånar, kommer endast de som tillät Mig att rädda dem och de som är trogna Guds Ord att vidtas. Det är därför ni får inte låta stolthet förblinda er till Guds Kallelse vid denna tid. Detta Uppdrag förbereddes av de allra första profetior som gavs till den mänskliga rasen från Gud. Var tacksam att, genom Guds Barmhärtighet, ni har fått denna Stora Gåva. Låt aldrig stoltheten förblinda er till Min Gudomliga Närvaro, för det är vad som kommer att skilja er från Min Barmhärtighet.

Jag förbereder er nu, bara så att Jag kan rädda hela mänskligheten och inte bara de utvalda som tjänar Mig med stor ödmjukhet. Jag vill ha er alla, oavsett vad ni tror på. Min Fader har planerat detta Uppdrag för att öppna era hjärtan, så att ni kan få se sanningen i tid, innan den Stora Dagen när Jag kommer för att döma.

Gåvan av den Helige Ande fortsätter att hällas över detta Uppdrag och täcka alla själar - särskilt de som envist vänder ryggen mot mig. Kampen om själarna är mellan Mitt Rike och den fruktansvärda avgrund i vilken Odjuret regerar över. Ni måste hålla ögonen öppna för vad som helst, som förolämpar Min Gudomlighet. Det spelar ingen roll var dessa förolämpningarna är sprungna ur, men ni får aldrig acceptera dem i Mitt Heliga Namn.

Nu är tiden inne för många bedrägeri och Jag uppmanar er att be till Gud om visdom att förstå vad som verkligen kommer ifrån Mig och vad som inte gör det.

Er Jesus