

**Mitt uppdrag är inte att ge er en ny Bibel, för det kan aldrig göras, eftersom Min Faders Bok innehåller hela Sanningen**

Söndag 24 mars 2013, Kl. 18:06

Min högt älskade dotter, när du tillfrågas av dem som älskar Mig, vad syftet med ditt uppdrag är, måste ditt svar vara - för att rädda era själar. När du är fnyst åt, hånad och tillfrågad vad som ger dig rätten att förkunna Guds Ord - är svaret, så att Jesus kan rädda era själar. När sedan de som redan förkunnar Mitt Heliga Ord och som följer Min Undervisning, anklagar dig för kätteri - då är svaret till dem detta. Ni som är trogna Kristus, tror ni inte att ni också är syndare i Guds Ögon? Vill inte ni också rädda era själar?

Synden kommer alltid att stå mellan dig och Gud. Varje enskild själ, inklusive de mest härdade syndare och de själar bland er som är utvalda, kommer aldrig att bli fria från synd, förrän Jag återkommer. Du kan lösas in varje gång du bekänner dina synder, men din själ kommer bara att förbli rengjord för en kort tid.

Känn aldrig att du inte är i behov av Livets Bröd. Mitt Ljus drar dig, nu, till Mig, genom detta mycket speciella Uppdrag. Jag ger dig stora välsignelser och speciella nåd när du svarar på Min uppmaning, när Jag vinkar in dig till Mitt Nya Kungarike - Mitt Nya Paradis.

Du kanske tror att Gud inte skulle behöva skicka en annan profet - att mänskligheten frigjordes från Satans järngrepp, efter Min död på Korset, att ni redan har fått Sanningen genom Min Undervisning och att Sanningen finns i Min Faders Bok, den Allraheligaste Bibeln. Och du skulle ha rätt för det, men. Det finns fortfarande mer du måste veta eftersom profetierna som finns i Uppenbarelseboken inte är kända för er. Ni har fått sammanfattningen - och ändå vägrar många av er att erkänna den. Ni snäser åt Uppenbarelseboken och har ingen önskan att förstå den.

Mitt uppdrag är inte att ge er en ny Bibel, för det kan aldrig göras, eftersom Min Faders Bok innehåller hela Sanningen. Min uppgift, i en värld som har kastats in i hedendomen, är att påminna er om Sanningen å ena sidan och å den andra, är Min önskan att förbereda era själar, för tidpunkten för Min Andra Ankomst.

Många av er säger att ni hedrar Mig, men många har fallit bort från Sanningen. Många tror inte på Satan eller förekomsten av Helvetet och därför tar ni inte synden på allvar. Ni har blivit inledda i grava misstag genom er tolerans för synd. Och nu kommer de allvarligaste felen komma till stånd, i alla Kristna Kyrkor, när synden kastas åt sidan. Ni kommer att föras in i en vilseledande lära . Detta är en plan utformad av den onde för att ta Dig ifrån Mig.

Eftersom Min Gudomliga Närvaro, Min kropp och Mitt blod är i alla Tabernakel i världen - har ni kunnat bekämpa synden. Men nu, när planen för att ta bort den Heliga Eukaristin kommer till stånd ,kommer ni att bli hjälplösa.

Detta är anledningen till att Jag avslöjar Sanningen för er om vad som komma skall så att Jag kan förbereda er. Det är bara för att Jag Älskar er som Jag ropar till er nu.

När felen exponeras, då kommer ni att inse hur mycket ni har att lära och hur högmod hindrat er från att acceptera Min Barmhärtighet och hur ni är inte är någonting utan Mig.

Er Jesus