

Jag önskar att alla Mina följeslagare gör en fasteperiod från och med måndag till och med 15:30 på Långfredagen

Fredag 22 mars 2013, Kl.21:45

Min högt älskade dotter, Jag önskar att alla Mina följeslagare gör en fasteperiod från och med måndag till och med 15:30 på Långfredagen.

Även ett litet tecken på fasta kommer ge utdelning, för er alla, en inblick i Min Frälsningsplan och hur ni kan hjälpa Mig att rädda själarna på alla syndare.

Det är genom fastan som du kommer att bli hel igen. Genom renandet av din kropp, förnyas din ande. Jag önskar också att du får erhålla Biktens Sakrament eller den form av försoning som är tillgänglig för dig. Snälla, om du inte kan ta emot detta Sakrament acceptera i så fall Gåvan av Mitt Fulltaliga Överseende, Jag har gav er för en tid sedan.

Tisdag 31 januari 2012, Kl. 21:30

Du måste säga denna bön under sju dagar i följd för att tilldelas gåvan av totalt frikännande och kraften hos den Helige Ande.

"O min Jesus, Du är Ljuset på jorden. Du är Lågan som berör alla själar. Din Barmhärtighet och Kärlek har inga gränser.

Vi är inte värdiga det Offer Du gjorde genom Din död på Korset, men vi vet att Din Kärlek till oss är större än den kärlek vi har för Dig.

Bevilja oss, o Herre, Ödmjukhetens Gåva, så att vi förtjänar Ditt Nya Kungarike.

Fyll oss med den Helige Ande, så att vi kan marschera fram och leda Din armé för att förkunna Sanningen om Ditt Heliga Ord och förbereda våra bröder och systrar för äran av Din Andra Ankomst på jorden.

Vi hedrar Dig.

Vi prisar Dig.

Vi erbjuder oss själva, våra sorger, våra lidanden som en gåva till Dig för att rädda själar.

Vi älskar Dig, Jesus.

Ha Barmhärtighet över alla Dina barn, oavsett var de befinner sig. Amen. "

Därefter i anden, önskar Jag att ni förenar er med Mig, som om ni var närvarande med Mina apostlar på Min Sista Nattvard. Ni kommer att dela det osyrade brödet med Mig och äta med Mig vid Mitt bord. Ni, Mina följeslagare kan med Mig dela, Lidandets Bägare, genom er egen fria vilja, bör ni acceptera Mitt erbjudande.

Om du kan acceptera detta, kommer du, i försoning för den odödliga människans synder , rädda miljontals själar. Jag kommer att ge Barmhärtighet till de mest förhärdade syndare, i utbyte mot din gåva av lidande.

Här är Korstågsbönen till dig om du vill dela Mitt Lidandes Bägare. Recitera den tre gånger, när du kan, men företrädesvis någon gång under fastan.

Korstågsbön (103) För att dela Lidandets Bägare med Kristus

"Jag lägger mig framför Dig, käre Jesus och vid Dina Fötter, för att göra vad du vill med mig, till allas gagn.

Låt mig dela Ditt Lidandes Bägare.

Ta denna gåva från mig, så att du kan rädda de stackars själarna som är förlorade och utan hopp.

Ta min kropp, så jag kan dela Din Smärta.

Håll mitt hjärta i Dina Heliga Händer och för min själ i förening med Dig.

Genom att ge Dig mitt lidande som gåva, tillåter jag Din Gudomliga Närvaro att omfamna min själ, så att du kan återlösa alla syndare och förena alla Guds barn i evigheters evighet. Amen."

Denna uppoffring från din sida, som presenteras för Mig, Jesus Kristus, Frälsaren för hela mänskligheten, kommer att göra det möjligt för Mig att hålla Min Stora Barmhärtighet över hela världen.

Ännu viktigare, Jag kommer även att rädda dem som hatar Mig. Dina böner och offringar är deras enda räddande nåd, för utan detta skulle de förstöras av den onde.

Om du inte önskar att uthärda detta lidande kommer Jag att ge dig stora välsignelser och be om att du fortsätter med Mig på Min resa för att väcka världen från sin slummer, så att jag kan lyfta på slöjan av bedrägeri som täcker den.

Er Jesus