

**Precis som blinda inte kan se, kommer det att finnas de ibland Kyrkan i Rom som kan se, men som kommer att vägra att erkänna Sanningen**

Onsdag 20 mars 2013, Kl. 19:15

Min högt älskade dotter, Min Korsfästelse återupplevs återigen och varje del är ansluten till tiden fram till Min Andra Ankomst.

Nu när Min Kropp - Min Kyrka - har uthärdat plågor, i så många år, på grund av ondskans ande, är Kröningen med Törnen det som nu drabbar ledarskapet inom Min Kyrka.

När den tredje taggen genomborrade Mitt Högra Öga, kunde Jag inte längre se igenom Det. Endast genom Mitt andra öga kunde Jag se den fruktansvärda smärta som upplevdes av Min Mor. Nu när Törnekronan genomborrar Chefen för Min Kyrka i Rom, kommer bara hälften att vittna om Sanningen av profetiorna som förutsagts. Den andra hälften kommer att förblindas och kommer att undgå att se den skada, som kommer att utmätas över varje del av Min Kropp - Min Kyrka - i varje nation i världen.

Precis som blinda inte kan se, kommer det att finnas de ibland Kyrkan i Rom som kan se, men som kommer att vägra att erkänna Sanningen. Så smärtsam kommer Sanningen bli, att det blir lättare för dessa Mina heliga tjänare att ta den enkla vägen. Ynkryggar, de kommer att välja skändningens väg istället för att ta upp deras kors för Mig.

Sen kommer det finnas de som älskar Mig och denna uppdelning kommer inte avskräcka dem i planen att hjälpa Mig rädda själarna från en säker död. Dessa tappra själar, fyllda med Andens nåd av Eld, kommer att kämpa för att bevara Mina Allraheligaste Sakrament. Dessa är de präster som kommer ge Min flock föda under förföljelsen. Varje nåd kommer att beviljas till sådana rena själar och de kommer i sin tur att leda Min Kvarlevande armé, genom portarna till den Nya Himlen och den Nya Jorden.

Det krävs stort mod att acceptera Ordet från Guds profeter. Det är aldrig lätt att höra profeternas Ord, vars Ord skärs in i deras själars hjärtan som ett tveeggat svärd. Deras varningar är smärtsamma att höra, men söt på grund av de frukter som de ger, när Guds Ord ges som en Gåva, erbjuder den frälsning. Fatta taget om Mina Heliga Ord, eftersom det är din livlina. Ni, Mina älskade följeslagare är skyddade av den Levande Gudens Sigill och därför får ni aldrig frukta.

Dina fiender kommer skälla ut dig, förolämpa dig, och kan förfölja dig, men det kommer att bli Jag, Jesus Kristus, som kommer att gå med Dig. Ni, Mina få utvalda, som svarar på Min Uppmaning, genom ert lidande, kommer ni att återlösa en stor del av mänskligheten, i Mina Ögon.

Jag välsignar er. Jag ger er frid och styrka, så att ni kan följa Mig utan fruktan i era hjärtan.

Er Jesus