

## Lager efter lager, kommer deras onda avsikter blir tydliga allt efter som de trappar sig upp

Tisdag 19 mars 2013, Kl. 22:45

Min högt älskade dotter, Mina Heliga Ord sprider sig som en kraftfull vind över hela världen, vid denna tid, genom dessa Meddelanden.

Många kommer att höra Min Röst, oavsett om de så önskar, eller inte, för det kommer att låta som åska före stormen. Vissa kommer att känna igen Den Helige Ande när Den omger deras själar. Andra, tyvärr inte, men Jag säger detta till dem: Ni har hört Min Röst. Den har väckt din själ och ändå blockerar du Mig. Ändå, vänder du din rygg. Du kanske fruktar Min Röst, eftersom den kan vara överväldigande, men en sak du inte kan göra är att ignorera Mig.

Så kraftfull är Min Helige Ande att det kommer att beröra din själ, oavsett om du önskar det eller inte. Till dem av er som springer sin väg, gömmer sig och låtsas att Jag inte Är Närvarande, bör veta att ni inte kommer att kunna förneka Min Närvaro, oavsett hur hårt ni försöker.

En del av er kommer att stå emot Sanningen eftersom ni saknar tron på Mitt Löfte att erbjuda er evigt liv. Många av er finner det här skrämmande och skulle föredra att tro att den Stora Herrens Dag inte kommer att äga rum under er livstid. Och därför blundar ni, blockerar era öron och söker tröst i andra saker.

Säkerheten du känner genom att försöka finna frid, där det kan finnas, kommer att vara kortlivad. Snart kommer du att nekas Guds Ord. Ord som du har varit van vid att höra kommer att försvinna från predikningarna och breven från era biskopar och kardinaler, kommer levereras till er och till alla Mina intet ont anande följeslagare.

Frimurarnas sekter infiltrerar Kyrkan i Rom. Gör inga misstag - det kan bara finnas en påve under en vald påves livstid.

Många av Mina följeslagare kommer nu avvisa Mina Heliga Ord, Sanningen, precis som de gjorde under Min rättegång på jorden. Du, Min dotter, kommer att förkastas som en kättare, hånad och förlöjligad. Du kommer att bli en nagel i ögat på den falske profeten. Men snart, kommer alla att se de subtila handlingar och de sluga gesterna av dessa falska bedragare som presiderar över Min Tron i Rom, för de uppmanar till helgerån.

Lager efter lager, kommer deras onda avsikter blir tydliga allt eftersom de trappar sig upp och de välsignade med insikten som utgjutits över dem genom Mig, kommer att inse styggelsen som håller på att framträda.

Odjuret är nu redo och bildar en sekulär cirkel bestående av några av världens ledare, som är i en union med allt som är emot Guds Kungarike. Demoniska andar som invaderar dessa stackars själarna, kommer att, på grund av sin stolthet och arrogans, visa sig så att alla kan se, genom deras gester, som kommer att granskas och ifrågasättas fram till de sista svaren kommer fram till dem som välsignats med Urskiljningsförmågans Gåva.

Lita på mig. Lita på denna Gåva av Tillit. Låt Mig hålla om er och vägleda er genom denna djungel av onda varelser som vill sluka era själar.

Er Jesus