

Detta är den sista striden. Min Ställföreträdare har fallit. Min Kyrka kommer att falla, men snart kommer den att stiga igen

Torsdag 14 februari 2013, Kl. 18:00

Min högt älskade dotter, striden, mellan Min Faders Rike och Satans sfär, har äntligen kommit till sista etappen.

Hur den onde lurar Min Faders barn, inklusive dem som följer Sanningen om Min Undervisning. Ingenting är som det verkar. Frimurarnas makt har ökat och de angriper, inte bara den politiska världen, men Guds Hus, Min Kropp på jorden.

Den Katolska Kyrkan är föraktad, mer än någon annan Kyrka på jorden, som förkunnar Mitt Heliga Ord. Orsaken är att den har styrts av Mig och har följt Mina instruktioner, som givits till mänskligheten, sedan Jag tillkännagav att Min Apostel Petrus skulle upprätta Min Kyrka på jorden.

Min Kyrka på jorden har varit i den ondes fokus, som genom århundraden har delat Min Kyrka och pinat alla dem som utövar Mitt Allraheligaste sakrament.

Inte en gång ve knade han, den onde, i sin plan att förfölja Min Kyrka. Listig, falsk, arrogant, skrytsam och full av dryghet, tror, bedragaren, att hans makt är allsmäktig. Hans mål är alltid, de som har beviljats ansvaret att leda Guds barn till evigt liv.

Min Katolska Kyrka har under en längre tid, lidit fruktansvärt, på grund av Satan. Inte en endaste gång, har de kunnat utföra deras heliga plikt till Mig, i fred. Därefter, genom att se till att han, den onde, kan orsaka ännu mer skada, infiltrerade han Mina heliga tjänare genom att skicka sina egna tjänare att blanda sig in ibland dem. Det var då den onda styggelsen trädde in i Min Kyrka.

När synden begicks av dem som utsetts till att vårda själar, var det Jag, Jesus Kristus, som anklagades och sattes på pottkanten.

Det största sveket av alla var när den onde övertygade människan att det var Jag, Jesus, Chefen för Kyrkan på jorden, som förrådde mänskligheten. Mänskligheten föddes med synd. Människan kommer att synda, fram till Min Andra Ankomst. Att avvisa Mig som världens Frälsare, på grund av människans synder, inklusive de vars ansvar var för själarna som blivit blivit vilseledda, kommer att bli er undergång.

Istället för Sanningen, kommer ni att låta odjurets lögner att fördärva era hjärtan. Ni är nu under det ondas styrning i Min Kyrka och många kommer att falla offer för de lögner, som nu kommer att presenteras för er, som Sanningen.

Sanningen om Min Undervisning kommer snart tillkännages som irrelevanta och osanna. Min Faders Ursinne på denna infestationen i Min Kyrka, på jorden, kommer snart att märkas bland hans tjänare, i Min Kyrka i Rom. Detta är den sista striden. Min Ställföreträdare har fallit. Min Kyrka kommer att falla, men snart kommer den att stiga igen.

Er Jesus