

Detta livet kommer på ett ögonblick, passera i ett nytt liv, ett Nytt Förnyat Paradis

Tisdag 12 februari 2013, Kl. 02:19

Min högt älskade dotter, så många människor i världen är omedvetna om sin andlighet. Så upptagna med frågor, som rör deras vardag, deras jobb, deras roll som föräldrar, deras kamp för att klara tentor och att utbilda sig, att de glömmet sina liv efter att deras tid på jorden får ett slut.

Det är bara rätt att de gör det bästa de kan, i fråga om ansvar, att mata och klä sig, men när de försummar sitt andliga välbefinnande, nekar de sig själva de största gåvorna som väntar dem.

Många glömmet att Min Fader kan ta liv när som helst. Om själar inte är beredda, kommer de att drabbas av ånger och får inte komma in i Himlen vid den tidpunkt då de passerar från detta liv till nästa.

Det är svårt för dem som lever upptagna liv att tänka vad som händer när denna tid, beviljats dem av Gud, får ett slut. För många ser döden som skrämmande och inte något de vill tänka på. Och därför, avvisar de Mig, deras Jesus, deras väg till Min Faders Rike. Jag, Jesus Kristus, Är det enda sättet att nyttja evigt liv på, ett liv okänt för dig.

Jag vill tala om för er att det finns ett underbart liv för alla Guds barn, som väntar på dem. Detta livet är viktigt, eftersom det är hur du lever det liv som ges till dig på jorden, som kommer att avgöra din framtid.

Du får aldrig tänka på döden, som slutet. Tänk istället på det som början på ett nytt och underbart liv. Den tid du spenderar på jorden är en rättegång. Det är ett test och på många sätt en exil. Födda syndare och ni kommer också att dö som syndare. Men det kommer att vara de

syndare som älskar varandra, som behandlar andra med kärlek och respekt och som lever sina liv i Min Bild, som har mycket att se fram emot.

På grund av Min stora Medkänsla för alla Guds barn, gör Jag stora undantag för själar som vandrar, är förlorade och förvirrade. Jag strävar efter de själar som inte vill ha något med Mig att göra och Jag rör om i deras hjärtan, så att de känner medkänsla för andra.

Många inser inte hur Jag arbetar, inom deras hjärtan, men Jag gör detta för att locka dem mot Mig. För varje själ som kallar på Mig, även om de är osäkra på Min existens, kommer Jag springandes. Jag svarar direkt och hör alla avsikter. Jag är en Kärleksfull Gud. Jag är inte lättväckt till ilska. Jag är Tålmodig. Jag är Förväntansfull. Jag är Lojal. Jag är fullt Barmhärtig. Jag väntar på att alla själar ska känna igen Min Uppmaning, för snart, kommer de att vara i lite tvivel på Vems Röst de hör, som signalerar till dem att känna Guds Kärlek.

Detta liv kommer, på ett ögonblick, passera in i ett nytt liv, ett nytt förnyat Paradis. Även om denna tid på jorden kan vara full av prövningar, påfrestningar, stress, upp-och nedgångar, kan den inte jämföras med fred och härlighet i det liv, som väntar alla dem som älskar Mig.

Er Jesus